

Om religion och kärleken till Människan

Utdrag ur kapitlet *My Initiation to Layayoga* från boken **Layayoga** av Shyam Sundar Goswami (*Inner Traditions*).

.....

Mästaren: "... det verkar som om Gud står långt ifrån oss om man endast söker Honom filosofiskt och dialektiskt.

Jag: "I så fall är inte religionerna till stor hjälp! I århundraden har präster rituellt tillbett Gud i kyrkor, men hur många har faktiskt förverkligat Gud? En dogmatisk Gudstro har varit idealisk för alla som går till kyrkorna för att få sina synder förlåtna, men det enda man hör är innehållslösa ord, och när man går därifrån har man inget annat än ord med sig. Detsamma gäller de som ansluter sig till massbönerna i moskéerna. Hur många av dem älskar verkligen mänskligheten? Allt detta visar religioners misslyckande! "

Mästaren: "Vi måste gå på djupet för att förstå religionens roll i människors liv. Redan i det forntida Indien erkände *rishis* att *dharma*, som man kan kalla religion om man vill, är något som inte skapats av människan, utan är en naturlig, tidlös komponent i kosmos och i alla varelsers liv. *Dharma* är universums och alla varelsers stora stöd. *Dharma* är Brahman som Gud, som uppehåller allt. Religion är därför väckelsen av Gud inom oss och förmågan att se Gud i hela världen. "

Jag: "Hur kan religioner vara tidlösa när de tillkommer via andliga ledare, bortsett från det faktum att de skiljer sig åt väsentligt. Somliga ser Gud som en enighet medan andra säger att Gud gestaltas i mångfald. Somliga uppfattar Gud utan form, medan andra ser Gud i olika skepnader. Somliga anser att kärlek till Gud är vägen men andra anser att det är gudomlig visdom som leder till Gud. Därtill tillkommer en mängd böner, ritualer och många andra sätt att tillgå. Var ligger svaret?

Mästaren: "Först av allt måste du förstå att religionen i dess sanna, andliga form inte kan skapas av människor. Religion utgör en naturlig, andlig urprincip som är gudomlig i sig och som fungerar i kombination med en styrande princip om världslighet (*cosmosity*) vari den ursprungliga skapelsekraften manifesteras. Det är den Högsta maktens andliga aspekt som är hela Gud. Den finns där - oavbrutet. Den kan därför inte anses vara människans verk. *Rishis* har inte skapat religioner utan istället framfört sin uttolkning av religionens olika aspekter som alltid finns. Inte heller är det Guds "inkarnationer" som är upphovsmän till de enskilda religionerna. Istället har dessa ägnat sig att framföra och stärka religionens underliggande princip och framhållit dess varaktiga varande. "

Jag: "Hur förhåller det sig med buddhism, kristendom eller islam? Är inte dessa religioner grundades av människogestalter? "

Mästaren: "Gautama Buddha kom till världen långt efter att Krishna lämnat vår jord. Buddha är Indiens första andliga ledare vars namn förknippats med införandet av buddhismen. På en tid då Yoga var missförstått och missbrukat återupplivade han Yoga med sitt eget exempel. Under sitt liv visade han hur man når andlig Yogas sista etapp, och hur det är möjligt att fullständigt tömma medvetandet och befria det från alla spår av världslighet för att därmed direkt förverkliga den yttersta verkligheten *nirvana*, där allt annat är icke-varande.

Jag: "Hur är det med Jesus Kristus och Muhammed?"

Mästaren: "I västra Asien var på den tiden Jesus Kristus en stor andlig ledare, som ännu betraktas som en Guds inkarnation. Han manifesterade sin andlighet i hög grad genom att själv bli gudomlig då hans medvetande upphöjdes över allt världslighet, i ett tillstånd av fullkomlig koncentration på endast Gud för att därefter få hans gudomliga medvetande resorberat i Gud. Senare blev det möjligt för Hans närstående lärjungar, som insåg Gud i Kristus och i sig själva, att utveckla kristendomen. Detta skedde genom att med andlig inspiration delge andra människor kärnan av andlig sanning för deras frälsning.

Även Muhammed förverkligade Gud inom sig i koncentration med önskan att förmedla andlig sanning till andra."

Jag: "Om stora andliga gestalter som Buddha, Kristus och Muhammed var grundarna av de stora religionerna, varför är då dessa religioner ineffektiva?"

.....